



Nieuwsbrief
juni/juli 2020

- Van de redactie
- Van de bestuursafdeling
- In memoriam, meneer Verschuur
- Fotowedstrijd
- Zomervakantie
- Wij een DOK-kl. // een DOK-bidon
- Samen de schouders eronder zetten!

ADRESSEN
Website: www.dok-ede.nl

Facebook: [Facebook.com/dok-ede](https://www.facebook.com/dok-ede)

SmartPhone: www.dok-ede.nl/pda

Email: info@dok-ede.nl

SOCIAL SITES
f t in K

QR-code

Van de redactie

Dit is de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2019-2020. Door omstandigheden verschijnt deze een week later dan gepland. Ik denk dat het de kortste nieuwsbrief aller tijden is. Wat een vreemd seizoen is het toch geweest! Maar mét elkaar hebben we er het beste van weten te maken. Wat is dat toch bijzonder... wat een prachtige vereniging zijn we! Nu gaan we eerst vakantie houden. Zes weken lang geen lessen en geen activiteiten bij DOK. Achter de schermen wordt er al keihard gewerkt aan het nieuwe seizoen. We hopen jullie allemaal weer op de lessen te zien na de vakantie.

De redactie wenst jullie een zonnige vakantie!

Artikelen voor de nieuwsbrief van augustus/september moeten uiterlijk 19 september bij de redactie binnen zijn: rc@dok-ede.nl

Van de bestuursafdeling

Bedankt
We zijn heel blij dat we sinds 1 juli weer allemaal in de zaal mogen sporten, ook al is het met enige beperkingen! We willen vanaf deze plek iedereen bedanken:

De ouders en leden voor hun begrip.
De lesgevers voor hun enorme creativiteit en hulp om zo goed mogelijk les te geven, dit was niet altijd even eenvoudig! Alle vrijwilligers die geholpen hebben de materialen naar het voetbalveld te brengen (en weer terug naar de zaal!) En de voetbalvereniging Blauw Geel voor het beschikbaar stellen van hun velden. Dit maakte ons mogelijk voor heel veel leden de lessen beter vorm te geven. Onze dank is heel groot! We zullen waarschijnlijk na de zomer Blauw Geel, www.blauwgeel55.nl, sponsoren door het plaatsen van een bord langs de kant van het voetbalveld.

Overleden
Op 14 juni is onze erelid Marius Verschuur overleden, op de respectabele leeftijd van bijna 91 jaar. Hij heeft veel voor DOK betekend. In deze nieuwsbrief leest u een 'In memoriam'.

Fotobeleid DOK
Mogelijk ten overvloede, maar hierbij nogmaals de situatie rond publicatie van foto's die worden gemaakt bij sportactiviteiten. Alle ouders en oudere leden wordt gevraagd bij inschrijving wel of niet toestemming te geven voor het publiceren van foto's van hun kinderen of zichzelf.

Als het antwoord nee is, is er bij elke DOK-activiteit een polsbandje beschikbaar, ter plekke te vragen aan de organisatie. Van leden met dit polsbandje worden geen foto's gepubliceerd. Foto's van leden zonder dit bandje mogen worden gepubliceerd. Mocht u een foto van uw kind tegenkomen waar u alsnog bezwaar tegen heeft dan kunt u dat kenbaar maken en wordt de foto verwijderd.

Voor leden van DOK die deelnemen aan externe wedstrijden en die toestemming voor gebruik van hun foto's hebben gegeven is het van belang te weten dat op externe wedstrijden vaak een fotograaf van buiten aanwezig is. De toestemming voor fotogebruik die aan DOK is gegeven wordt ook door de fotografen van de K.N.G.U. gebruikt, ook deze foto's kunnen dus worden gepubliceerd.

Zaalhuur en Corona
Helaas hebben we tot nu toe nog steeds geen duidelijkheid of de gemeente ons korting geeft op de zaalhuur voor de maanden dat we geen gebruik van de zalen mochten maken. Als we meer weten hoort u dat van ons!

In memoriam, meneer Verschuur

Na een kort ziekbed is zondag 14 juni j.c. onze Ere-Hoofdleider Marius Verschuur op 90-jarige leeftijd overleden. Jongere leden kunnen hem gezien hebben bij de jaarlijkse DOK-springwedstrijden. Tot op zeer hoge leeftijd heeft meneer Verschuur hierbij geëxcelleerd. Voor oudere leden en oud-leden is de naam 'meneer Verschuur' of 'Marius Verschuur' een begrip! In de geschiedenis van DOK wordt gesproken over het 'tijdperk Verschuur'. In zijn leerlingen en vervolgens zijn leerlingen loopt het tijdperk Verschuur een korte toelichting door...



Voor de meer recente leden een korte toelichting vooraf. Tegenwoordig is DOK onderdeel van de KNGU en turt de vereniging in een district en rayon daarvan. Vóór 1999 echter, maakte DOK met nog wat verenigingen in de omgeving deel uit van de Kring Veluwezoom. Een aantal kringen hier in de buurt vormden samen het Gelders-Overijssels Gewest (G.O.G.). De gewesten van Nederland bij elkaar vormden het verbond, ofte wel het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (K.N.C.G.V.).



Midden jaren '50 maakt Marius Verschuur als twintiger een bescheiden entree in de vereniging als voortman. We zouden nu zeggen als assistent. Niet lang daarna wordt hij leider en vervolgens hoofdleraar bij DOK. 'Directeur' heette dat toen. Zijn wortels lagen bij de gymnastiekvereniging V&S in Velp, maar gelukkig heeft hij zijn werkterrein verplaatst naar DOK en kwam hij met zijn vrouw Riet in Ede wonen, waar hun kinderen Onno, Paul en Mari, bekende Dokkers uit de jaren '60, '70 en '80, opgroeiden.

Als we de notulen van de bestuursvergaderingen uit die tijd bezien, dan vallen vooral alle vernieuwingen en vernieuwingspogingen van Marius Verschuur op. Het bestuur was overwegend traditioneel en behouden ingesteld, maar Marius weet bijvoorbeeld de veel praktische tumpakjes ingevoerd te krijgen in plaats van de toenmalige roeken en potbroekjes. Bij deze en dergelijke ontwikkelingen komt zijn knok- en doorzet-mentaliteit goed van pas. Ook gootde hij als hij iets voor elkaar wilde krijgen zijn enthousiasme en temperament in de strijd...

De jeugdige en enthousiaste Verschuur kijkt goed om zich, zowel bij andere verenigingen, in de Kring, het Gewest en het Verbond. Hij volgde cursussen en woonde technische dagen, kadercursussen en zomerwerkweeken bij. Hij zit voorbeelden ideeën en wil deze graag binnen DOK ten uitvoer brengen. Vanwege het bestuur van toen krijgt hij in eerste instantie maar mondjes maat voet aan de grond. Dit verandert als begin jaren '60 meneer Hazeleger als secretaris toetreedt tot het bestuur. Verschuur (leiding) en Hazeleger (bestuur) vormen samen een gouden koppel, dat garant stond voor veel verbeteringen. Ze krijgen in 1961 een clubblad van de grond, 'de Brug'. Dit wordt gedurende vele jaren geniet en gevouwen bij de familie Verschuur thuis (Onno en Paul hebben het clubblad ook nog langere tijd zelf gestencild). Onder het genot van een kopje thee van mevrouw Verschuur worden, met de Van Leeuwenhoekstraat als uitvalbasis, vele tienduizenden clubbladen verspreid. In 1963 krijgt de vereniging, eveneens op initiatief van de heren Verschuur en Hazeleger, een (eerste) jeugdbestuur. Communicatie, inspraak en betrokkenheid hebben altijd hoog in het vaandel gestaan van meneer Verschuur. Zo stimuleert hij leden om bij jongere leden in de les te helpen. Veel van deze voortmensen worden vervolgens door hem aangemoedigd om naar de leiderscursus te gaan. Dankzij meneer Verschuur krijgt DOK voor het eerst in haar 35-jarig bestaan leiding die uit de club zelf voortkomt.

Als je de geschiedenis van DOK overziet zijn het in de begintijd steeds leiders van andere verenigingen die hier komen lesgeven. Deze vertrekken steevast na een aantal jaren weer. Met Verschuur komt dit anders. Hij heeft gezorgd voor voortmensen, leiders, bestuursleden, jeugdbestuurleden, redactiesleden vanuit de vereniging zelf. Daarmee heeft hij gedurende lange tijd gebouwd aan een solide en hecht bouwwerk, waarop de vereniging nog steeds steunt!



Zomervakantie 1981, Marius Verschuur als kind

Nadat in de tweede helft van de jaren '30 het niveau van het herenturnen bij DOK een hoogtepunt had bereikt, zakt dit na de oorlog weer in. Met Verschuur aan het roer komt er in de jaren '60 voor het eerst in de geschiedenis van DOK een stijgende lijn in het turnniveau van de dames en meisjes. DOK begint qua turnprestaties een woordje mee te spreken! Hoogtepunten in die tijd waren de ere-avonden van het gewest, waarbij (alleen) het meisje van de zalm werd uitgenodigd om voor een volle zaal te demonstreren. Meer dan eens wordt Marius met zijn damesgroepen hiervoor gevraagd. Zells om als laatste onderdeel van de avond op te treden! Dat was een grote eer, omdat de laatste indruk het meeste blijft hangen bij het publiek. Marius moderniseert ook de vrije oefeningen op muziek. Steeds vaker kiest hij hierbij muziek die aansluit bij de toenmalige jeugd. Wel heeft hij in het bestuur moeten knokken voor de aanschaf van een bandrecorder om zelf (vette) muziek voor de oefeningen op te kunnen nemen en af te kunnen spelen in de gymzaal.



Hoofdleider Verschuur als ingespannen tijdens de zomervergadering in het sportcomplex

In toenemende mate worden de jaarlijkse zomeruitvoeringen van DOK in het Openluchttheater een feestje. Hierbij toont meneer Verschuur naast zijn technische deskundigheid ook zijn organisatorische talenten. Zijn draaiboeken, bewaard in het DOK-archief, zijn hier getuige van. Op de minuut af is alles geregisseerd en niets wordt aan het toeval overgelaten. Als het programma bangeft de Kul' stonden ongeveer om 19.30 uur zal beginnen, dan gebeurt dat ook. Als wij met de leden buiten 'de Kul' uitvoering opbrecht, hoorde we meneer Verschuur door de veldmicrofoon de laatste seconden tot half acht aftellen: "Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee één en... opmarcheren! Toe maar, kolonleiders, kom het veld maar op...". DOK, met meneer Verschuur aan het hoofd, staat alom bekend om z'n uitstekende organisatie. Zo ook tijdens het landelijke gymnastiekfeest van 1972 in Ede, het Scala Gymnastica. Een immense kluus en één van de hoogtepunten uit de gymcarrière van Marius Verschuur.

Om op technisch vlak zijn steentje bij te dragen en meer invloed te krijgen treedt Marius Verschuur in 1963 toe tot de technische commissie van de Kring Veluwezoom. Tien jaar later wordt hij voorzitter van deze commissie. In maart 1979 stopt hij hiermee en wordt hij benoemd tot erelid van de Kring Veluwezoom.

Eveneens in 1979 stopt hij als leider bij DOK. Dit resulteert in allerlei activiteiten onder de noemer 'Bedankt Verschuur voor 25 jaar DOK!'. Zo wordt hij in juni 1979 na een defilé van de vereniging bij hem thuis benoemd tot ere-hoofdleider van DOK! Een erelidmaatschap met een uniek karakter. Vóór hem en ná hem is er nooit een andere ere-hoofdleider geweest. Hij was hier op zijn bescheiden manier trots op. In oktober van dat jaar ontving hij de gouden eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau. Een koninklijke onderscheiding waar het toenmalige bestuur van DOK zich sterk voor gemaakt had. Gelukkig blijft meneer Verschuur dan nog behouden voor DOK als bestuurslid, maar ook daarna blijft hij de vereniging ondersteunen door zijn lidmaatschap van de 'Bestuursadviescommissie inzake Onderscheidingen'.

Intussen was hij toegetreden tot de Commissie Opleidingen van de Bonds Technische Commissie van het K.N.C.G.V. Het was een grote eer als je daarvoor gevraagd werd! Een kleine elf jaar en vele leiders- en assistentcursussen later, stopt meneer Verschuur op bijna 80-jarige leeftijd met het bondswerk (hoewel hij nog diverse cursussen zal verzorgen). In de ledenvergadering van 1988 wordt Marius Verschuur benoemd tot erelid van het K.N.C.G.V., de hoogste onderscheiding. In zijn dankwoord zegt hij onder meer: "Wat wij ouderen moeten blijven doen is luisteren naar de jongeren en ons laten meeslepen door hun idealisme en enthousiasme. Juist hierom zullen wij Marius Verschuur herinneren! En juist dit zullen wij – in zijn voetsporen – proberen voort te zetten!"

Ten slotte mogen ook de inspiratie die hij heeft doorgegeven, zijn grote tolerantie voor andersdenkenden en... de humor van meneer Verschuur niet onvermeld blijven. Hij was altijd in voor een gezinje en alleen al daarom ook een uitstekend staflid van jeugdkampen. Bij het turnen stond voor hem het plezier van de leden in het bewegen voorop! Daar moet het een vereniging volgens hem in de eerste plaats om te doen zijn, zo leerde hij ons!

Als vereniging zijn we Marius Verschuur blijvende dank verschuldigd! In het bijna 100-jarige bestaan van de vereniging is hij onnavolgbaar en is zijn betekenis voor DOK niet in woorden te vatten...

Wat een voorrecht door hem opgeleid en gevormd te zijn!

Namens het bestuur van DOK, Peter Heij, erelid en archivaris van DOK (met dank aan Nelleke en Harry voor het meelezen en hun verbeteringsuggesties).

DOK Fotowedstrijd

Natuurlijk is het fijn om een paar weken vakantie te hebben, maar 6 weken zonder DOK is wel érg veel. In verband met Corona zal niet iedereen op vakantie gaan, maar gelukkig kan je gewoon thuis, in het park, de tuin of bij vriendjes of vriendinnetjes ook lekker buiten op het gras, de trampoline of (voorzichtig) op de stoep.

Om dat allemaal vast te leggen en te zien hoe creatief jullie zijn, organiseert de PPC van DOK ook dit jaar weer een fotowedstrijd, met als thema:

I ♥ DOK

Maak dus gewoon thuis een leuke foto en stuur deze via Whatsapp naar het DOK telefoonnummer **06-15593830**. Alle foto's worden uiteraard op de DOK facebookpagina gepubliceerd en de winnaar van de leukste foto wint een prijsje.

ZOMERVAKANTIE

Ook bij DOK is het nu zomervakantie. De lessen starten weer vanaf **MAANDAG 31 AUGUSTUS**

Fijne vakantie allemaal

WIJ EEN NIEUW DOK LID JIJ EEN MOOIE DOK-BIDON

DOK is op zoek naar nieuwe leden en jij kunt ons daarbij helpen!

Vraag vriendjes of vriendinnetjes op school of in de buurt om een keer mee te gaan naar gym, want sporten bij DOK is **goed, gezond, gezellig en goedkoop**.

Je vriendje of vriendinnetje mag 4 keer **GRATIS** en zonder **VERPLICHTINGEN** meedoen met de gymles, om te zien hoe leuk het is bij DOK.

Als hij of zij zich na de 4^e keer als lid inschrijft, krijg jij (als dank voor het aanbrengen van het nieuwe DOK-lid) van je juf of meester een mooie **DOK BIDON**

MEER WETEN?
www.dok-ede.nl
www.facebook.com/dok1922

DOK BIDON ACTIE

© AB1302019-DOK

Samen de schouders eronder zetten!

Zonder vrijwilligers is er géén vereniging!

Meld je aan als vrijwilliger
vrijwilliger@dok-ede.nl